



UITNODIGING voor een ieder met een OPEN BLIK

Thema: Wat bezielt eenieder?

Een aantal kunstenaars en kunstzinnigen uit Doetinchem wisselen van gedachten over wat eenieder bezielt in zijn/haar/hen kunstbeleving c.q. creatieproces. Het delen van visies kan iedereen verder brengen. We praten over kunst in de brede zin. Denk daarbij aan theater, muziek, dans, beeldende kunst & poëzie.

Je wordt van harte uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst op zaterdagmorgen 1 juli. Vier deelnemers vertellen in 5 tot 10 minuten wat hen bezielt in hun werk c.q. beleving m.b.t. kunst en/of kunstvormen. Deze korte sessies vormen de ingrediënten voor een gesprek daarna met alle deelnemers.

Kunst is laven aan wat je ziet. Kunst vraagt ontvankelijkheid. Een open blik.

De volgende gasten delen hun bezieling:

Mayran Bohmer (beeldend kunstenaar) : maker van de sculptuur 'open blik'
Jos Spijkers (theatermaker) : neemt ons mee naar 'het begin'
Wilma Lankhorst (kunstredacteur) : schrijven over kunst
Sjaak Leijters (leraar geschiedenis) : kunst-boek

Spreekt dit initiatief je aan, dan ben je van harte welkom op zaterdag 1 juli 2023 van 10.30-12.30 uur op Lavendelveld 16 in Doetinchem.

De bijeenkomst is gratis

(Voel je vrij om iets lekkers mee te brengen. Dat wordt bijzonder op prijs gesteld)

Je kunt je aanmelden via meteenopenblik@gmail.com
r.s.v.p. graag vóór 28 juni 2023

Graag tot 1 juli

P.S. De volgende bijeenkomst staat gepland voor zaterdag 19 augustus 2023.

Met een Open Blik is een initiatief van
Jos Spijkers (Theatermaker), Agnes Tuinte (Verbinder), Wilma Plate (Verbinder),
Hans Idink (filosoof) en Wilma Lankhorst (Kunstbeschouwer).